



Parochie **SINT JANS ONTHOOFDING** Liempde

De kinderpagina

God doet wat hij beloofd heeft

25 december: Jezus wordt geboren

Op de kinderpagina van de Ontmoeting en op deze website hebben we deze keer natuurlijk gekozen voor het kerstverhaal. Ook nu hebben we een kleurplaat bijgevoegd die hier betrekking op heeft. Kleur jij graag en hou je van een wedstrijdje? Zet dan je naam en adres op de kleurplaat en stop hem in de brievenbus bij de pastorie. Wie weet maak jij de mooiste kleurplaat en verdien jij de prijs. Doe mee....

Het kindje Jezus wordt in de kerstnacht geboren



Keizer Augustus woonde in Rome. Nu wilde hij weten hoeveel mensen er in zijn keizerrijk woonden en besloot ze te laten tellen. Ook in Israël moest elke man zich

laten opschrijven en hij moest dat doen in de stad waar hij vandaan kwam.

Jozef kwam uit Bethlehem, de stad van David. Daar moest hij dus naar toe. Maria mocht in Nazareth blijven. Toch nam Jozef haar liever mee; het zou niet lang meer duren voor haar Baby geboren werd. De reis duurde een hele week. 's Nachts sliepen ze in het veld en dat was niet altijd prettig. Wat waren ze blij toen ze eindelijk in Bethlehem aankwamen. Jozef wilde eerst een kamertje zoeken voor Maria. Dat kon alleen in de grote herberg maar die was vol.



Een vrouw zei tegen Jozef: Kijk, een beetje verder vind je grotten in de rotsen. Die worden gebruikt als stallen voor de schapen. Die staan nu leeg want de schapen zijn op het veld. Je kan best naar zo een grot gaan; daar is het rustig.



Jozef ging met Maria naar een grot. Het was er wel vuil maar Jozef maakte de boel wat schoon. Hij spreidde stro uit; daar kon Maria op liggen. In die grot werd het Kindje geboren.

Maria en Jozef dachten er niet aan dat ze in een stal zaten. Ze waren zo gelukkig met hun lieve kleine jongen. Hij zal Jezus heten, zoals de engel gezegd heeft, lachte Jozef. God heeft ons dit kind gegeven; Het zal ons volk verlossen. Maria wikkelde haar Kind in een doeken, zoals alle moeders dat toen deden. Een wieg was er niet. Er stonden wel voederbakken voor de schapen. Jozef maakte zo een kribbe schoon en legde er hooi in. Dit werd het bedje van de kleine Jezus.

De herders waren met hun schapen naar het veld gegaan. Daar hadden de dieren nog genoeg gras. Die nacht leek een nacht als alle andere. De herders zaten

bij het vuur en vertelden elkaar verhalen om wakker te blijven.



Plotseling was daar een schitterend licht en in het licht stond een engel. De engel sprak: Jullie hoeven niet bang te zijn. Ik heb goed nieuws. Deze nacht is hier in Bethlehem een Kindje geboren. Het is de zoon van God zelf. Ineens was de lucht vol met engelen. Ze zongen : Eer aan God in de hemel. Er zal vrede zijn voor alle mensen die doen wat God wil. De herders gingen het Kindje zoeken en vonden Maria en Jozef in de grot. Ze knielden bij de kribbe voor Jezus en dankten God. ●



Zo en nu kun je gaan kleuren...

